



Ruimte

Ga je mee vliegen, vroeg het meisje.
Vliegen is voor vogels, zei de jongen.
Denk maar wij zijn vogels, zei ze.
Met armen vol veren.
Voel maar, wij zijn vogels.

Frank Eerhart

Marjanska Leeuwerik | Leeuwerik onder de Linde | www.leeuwerikonderdelinde.nl
Sportparkweg 8 | 7245 RB | Laren | 06 3087 1620

Loopbaanbegeleiding

In vogelvlucht willen verkennen wat je nu écht wilt, omdat je..... je afvraagt of dit nou écht alles is op werkgebied, je liefst vandaag nog wilt stoppen met je huidige werk, je alwéér werk doet wat het nét niet is, je je niet gewaardeerd voelt of gehoor geeft aan een onbestemd gevoel.

Willen leren vliegen, je vleugels uitslaan, zelf de koers bepalen, om met hart en ziel te gaan werken, zodat je weer energie krijgt van je werk. Of juist willen leren landen door zelf concrete kansen te gaan creëren.

Maar het kan ook zijn dat de zwerm doorvliegt en jouw koers een andere wending neemt of moet nemen. Reorganisatie of dreigend ontslag, outplacement, functionerings- en ontwikkelingsgesprekken, burn-out en re-integratie, conflictsituaties of jobrotation.

Met oefeningen en gesprek nodig ik je uit voeling te krijgen met jouw vermogens en verlangens, en wat je daar zoal in tegenkomt. Om van daaruit stappen te gaan zetten naar waar het jou om te doen is. Misschien is dat het (weer) helder hebben van wat jij wilt betekenen in jouw werk. Of inzicht in het type werk of omgeving waarin jij wilt bijdragen en waar jouw bijdrage welkom is, of juist de weg daar naartoe. Of een pittig gesprek met je leidinggevende over een door jou gewenste functiewijziging. Misschien ook wel een nieuwe baan of juist een hechtere verbinding met je huidige werk, die nieuwe energie genereert. Wellicht de stap naar eigen ondernemerschap.