



Vergeet je niet te leven, dacht ik laatst
De tijd hield stil, een adempauze even
En als je nu eens zonder haast, buiten de tijd om wil
Slagbomen neergelaten, dolgedraaide wijzerplaten
Onder je door of langs je heen, ze laat voor wat ze zijn
En dan meer lucht en ogen van het goede aardse zien
Een beetje ruimte worden en misschien
iets meer gericht alleen.

Kees Hermis

Bezinning op leven en werk

'Buiten de tijd om willen' als het niet meer vanzelf gaat, als je je opgebrand voelt, als het leven een wending neemt die pijn doet. Als je je regelmatig slachtoffer voelt of alweer in conflict bent. Als je op een kruispunt van wegen staat. Als je zelfvertrouwen wankelt. Als je datgene zegbaar wilt maken wat je eigenlijk allang weet.

In het koesteren van jouw eigen tijd ontstaat ruimte voor datgene dat er voor jou toe doet. Zoeken, verwerken en verwerkelijken heeft voor ieder een eigen tijd en dimensie. Ik ondersteun en bemoedig je bij dit proces van 'lucht en ogen van het goede aardse gaan zien'.

En als je dan weer bewust weet wat je allang wist, kijken naar hoe daar dan gehoor aan te geven. In het nemen van verantwoordelijkheid voor jouw eigen (werkende) leven, in het antwoord geven. Zodat het weten, het praten over en het doen weer samenvallen. En dan uit het bewonderen en genieten van deze eenvoud nieuwe energie putten om dit ook binnen de wijzers van de tijd te blijven ervaren en zichtbaar maken.

Marjanska Leeuwerik | Leeuwerik onder de Linde
www.leeuwerikonderdelinde.nl | 06 3087 1620